

KIM IL SUNGS GRUNDANDE AV
NER MED IMPERIALISMEN-UNIONEN



E.C

I mitten av 1920-talet var imperialisternas koloniala förslavningspolitik gentemot andra länder och nationer på sin höjdpunkt och nästan alla länder i Asien, Afrika och Latinamerika reducerades till kolonier.

Det koreanska folket led under det koloniala oket när deras land ockuperades militärt av Japan (1905–1945).

De japanska imperialisterna, samtidigt som de omorganiserade sitt koloniala styrande maskineri för att utrota det koreanska folkets antijapanska kamp, antog och upprätthöll olika onda lagar såsom lagen om upprätthållande av allmän ordning.

Detta var samtidigt som den koreanska kommunistiska rörelsen och den nationella befrielsekampen upplevde komplicerade svårigheter.

Vid den här tiden gav sig Kim Il Sung (1912–1994) in på den revolutionära kampens väg för att rädda sitt land och sina medmänniskor.

Detta var 1926.

Den unga Kim Il Sung's oskyldiga psykologi, som just hade väckts till medvetande, mötte vånda och ångest.

På den tiden existerade redan den nationalistiska rörelsen, och en socialistisk rörelse var även den på frammarsch.

Efter att ha gjort en analys av dessa två sociala rörelser kom han till slutsatsen att nationell befrielse aldrig kunde uppnås genom att slåss utan några korrekta politiska paroller och utan att förlita sig på massornas styrka.

Han ansåg att för att den koreanska revolutionen skulle kunna utvecklas på ett nytt sätt, borde den genomföras självständigt genom ansträngningar från alla människor i landet.

Anmärkningsvärt är att Kim Il Sung hade slagit andra med förundran på grund av sin extraordinära personlighet och intelligenta insikt om sociala fenomen redan i tidig ålder.

En man som undervisade på Fusong Primary School nr:1 mindes:

”När dagarna gick kände vi att Kim Song Ju (Kim Il Sung's barndomsnamn) inte var en vanlig person även om han var ung. Vid den tiden var han inte bara en elev med intelligens och integritet, utan även en politisk aktivist med hög ambition och politisk insikt. För att vara ärlig så var han bättre än oss lärare på att förstå och analysera saker.”

För att förverkliga sin sedan länge uttänkta plan för att bilda en militant och revolutionär organisation, sammankallade han ett förberedande möte på Hwasong Uisuk School i Huadian i nordöstra Kina och unga revolutionärer som delade samma vilja som han deltog i mötet.

Vid mötet klargjorde han nödvändigheten av den revolutionära organisationen och dess uppdrag, namn och karaktär, stridsprogram och reglerna för dess verksamhet. Hans förslag mötte enhälligt stöd av samtliga deltagare.

Den 17 oktober 1926, en vecka senare, grundade han Ner med Imperialismen unionen (NIU) och som namnet antyder var det en organisation för att störta imperialismen i allmänhet.

NIU:s omedelbara uppgift var att besegra den japanska imperialismen och uppnå Koreas befrielse och självständighet, och dess slutmål var att bygga upp socialism och

kommunism i Korea och, vidare, förstöra all imperialism och bygga upp kommunism över hela världen.

I en bok som publicerades i Seoul efter Koreas befrielse *A Short History of Korean Revolutionary Movement Overseas*, står det bland annat:

”Förväntningarna på Kim Il Sung var höga och dessa organisationers aktiviteter var livliga.”

”Allmänhetens stöd för Kim Il Sung, en man av passion och rättvisa, var stort.”

”Det var mer än stöd... Kim Il Sung, en revolutionär pojke, njöt av den odelade kärleken från folket som deras älskade son eller yngre bror, och han lovade att tjäna dem i god tro.”

”Han andades alltid samma luft som folket och hans kamrater befann sig också bland folket.”

”Ståendes och baserad på massorna kämpade han för att ta bort olika existerande sociala sjukdomar för att väcka dem och öka deras medvetenhet och vidtog åtgärder för att gradvis reformera olika samhällsområden.”

”Han fokuserade på en eliminering av resterna av den ihållande feodalismen, en lösning av tvister mellan inhemska landägare och koreanska jordbrukare, en utveckling av böndernas kunskap och ungdoms- och kvinnorörelser och han noterade en anmärkningsvärd framgång i dessa ansträngningar.”

Den koreanska revolutionen som började med bildandet av NIU började utvecklas i full fart under ledning av Kim Il Sung.

Kim Il Sung befriade Korea och byggde ett folkland genom en 20 år lång anti-japansk revolutionär kamp och konsoliderade landet till en folkcentrerad socialistisk stat genom att leda sitt folk till att vinna den ena segern efter den andra i dess decennier långa konfrontation med imperialistiska allierade styrkor inklusive Koreakriget (1950–1953).

Den koreanska revolutionens historia kan sägas vara den där NIU:s stridsprogram förverkligades. Betydelsen av NIU i den koreanska revolutionen är verkligen djupgående.

I år är ett betydelsefullt år som markerar 95-årsdagen av bildandet av NIU.

Upphovsrätt: Foreign Languages Publishing House, Pyongyang - Korea

Författad och Översatt, Juche 110 (2021)

E-post: flph@star-co.net.kp www.korean-books.com.kp

Omslagsbild: Ner med Imperialismen unionens flagga